

# Månadsbrevet

Nr 2 Årgång 49

Augusti 2023



## Snart är det dags för årets Kålltorpsdag

Lördagen den 9:e september brakar det loss och du är välkommen som besökare, loppisförsäljare, bagare eller cafépersonal. Mellan 11 och 15 i Solrosparken.

Var, när, och hur lämnar man grejer till loppmarknaden?  
Läs på sidan 6

Vill du baka en kaka eller hjälpa till med uppackning och försäljning av loppisgrejer?

Skicka ett sms till Elisabeth på 0703 96 74 93

## Bastugruppen bastar, badar och bygger

MiKs bastugrupp har haft ett antal arbetsdagar under våren. Nu planerar vi inför årsdagen då vi fick hyreskontraktet med IoFF, Idrott och föreningsförvaltningen i Göteborg.

Bastuverksamheten fungerar mycket bra, tycker vi som håller ihop arbetet med bastun. En förutsättning för att så många ska kunna vara med är förstås att alla som hyr bastun städar och röjer efter sig. Det har hittills fungerat väl.

Under vintern hade vi en provperiod då vi testade hur bastun kunde användas. Och under våren har vi haft 2 stycken drop in-tider, tisdag morgon och torsdag kväll, där alla medlemmar varit välkomna att basta tillsammans, utan att behöva boka tid innan. Framöver hoppas vi kunna utöka dessa drop-in tider med fler tillfällen under andra dagar och tider i veckan.

Är du medlem i bastugruppen och intresserad av att vara bastuvärd och ansvara för en drop-in-tid så är du välkommen att kontakta bastugruppen. Att vara bastuvärd innebär att man öppnar och stänger bastun och däremellan har lite koll så att det hela fungerar väl.

Medlemmarna i bastugruppen har blivit fler, från att varit 150 vid årsskiftet har gruppen utökats till 200 i januari. I april beslutade vi att ta in de återstående medlemmarna som fanns på kölistan för att bli medlemmar. Idag är vi ca 300 betalande medlemmar i bastugruppen och kölistan är slopad.

Efter en del jobb med vattenledningarna under vintern har vi fått tillgång till vatten både i kök och duschar. Vattnet kommer från den djupborrade brunnen utanför stugan, efter tester visade det sig att vattnet var tjänligt att dricka, vilket är en stor fördel.



Utedass som placerats vid Skrinnaerstugan av kommunen inom ramen för projekt vinterbad.

I sommar har vi haft bokningen av bastun öppen samt utökat tiden, det har gått att basta fram till midnatt! Apropå nyheter; Park- och naturförvaltningen ordnat fram ett "omklädningsrum" samt ett utedass till Skrinnaerstugan. Det här är en del av ett vinterbadarprojekt stadens driver, och det gillar vi skarpt.

Framöver kommer vi att komplettera med fler lavar/fasta bänkar i bastun. De håller på att tillverkas just nu. Är du intresserad av att vara med och jobba praktiskt? I så fall kan du komma nästa arbetsdag, dvs söndagen den 3 september kl 10-13 vid bastun. Då jobbar vi och fikar ihop. Hinner vi få in de nya lavarna kanske vi kan basta också.

Sture Hedin



**Människan i Källtorp, stadsdelsförening i Källtorp, Råstensgatan 4, 416 53 Göteborg**

Plusgiro:431 88 09-3

**E-post:** manniskan@kalltorp.info

**Lokaler:** MiK-Knuten på Råstensgatan 4, keramiklokal Qvidingsgatan 2, vävlokal Sanatoriegatan 24.

**Hemsida:** www.kalltorp.info

**Styrelse:** Ordf. Ingrid Gunnarsdotter, kassör Per Bergström. Ledamöter: Åsa Bäck, Sture Hedin, Kaj Librand, Astrid Olsson, Bodil Sundvall, Elisabeth Tingdal.

**Medlemsavgift:** 100 kr/år, familj/hushåll med mer än en person betalar 150 kr/år

**Månadsbrevet:** Föreningens medlemstidning som ges ut 2 gånger per år med en upplaga på ca 500 ex.

# Två musikkvällar i höst

Vårt musikcafé *Kålltorp kan* ger inte upp så lätt. Trots att vi blev utan kommunala bidrag 2023 lyckades vi genomföra två musikkvällar i våras och vi siktar på två kvällar i höst också. Från olika källor (bl a studieförbundet Sensus) har vi fått medel så vi kan fortsätta i höst.

Så plocka fram anteckningsböckerna och notera följande datum:

**Fredagen 6 oktober och**

**Fredagen 10 november.**

**Vi öppnar kl 18.00!**

Hela programmet är ännu inte helt klart, men det blir en Amerikana-kväll med bluegrass och cajunmusik. Liederkollektivet medverkar med klassisk musik och vi får besök av en grupp från Latinamerika. Den svenska gruppen Vadeni har också lovat medverka.

Kort sagt vi fortsätter i Kålltorp kan-traditionen och bjuder på musik av alla tänkbara slag.

Entre: 80 kr. Fika ingår.



**Alla är välkomna!**

---

## Västgötaklimax i schackvärlden

Under april fick Kålltorps schacksällskap (KSS) ungdomsverksamhet sin kanske största framgång. KSS deltog under två dagar i den sk kadettallsvenskan – en lagturnering för sexmannalag för barn/ungdomar upp till 16 år.

Turneringen var nationellt uppdelad i två grupper där de tre bästa lagen i varje grupp kvalade in till en nationell final.

Tio lag deltog i södra gruppen som spelades på Schackcentrum i Göteborg. KSS kom tvåa efter Lunds ASK. På tredje plats kom Kungsbacka. Självklart en stor framgång för de åtta ungdomar mellan 12 och 16 som representerade KSS!

Från norra gruppen kvalade tre stockholmslag in. Finalen skulle spelas 11-13 augusti, men var den skulle spelas skulle meddelas senare. Trots frågor och påstötningar dröjde det tills en bit in i juli innan vi fick besked att finalturneringen skulle spelas i Lund.

Vi lyckades rätt snart hitta ett vandrarhem och boka övernattningsplatser för sju ungdomar och en vuxen (Hector Torres). En minibuss bokades av Hector som också ställde upp som lagledare och chaufför.

I slutet av juli fick vi reda på att två av lagen av någon anledning hoppat av, men att ersättningslag var på väg.

I början av augusti, bara en dryg vecka innan turneringen skulle starta, lyckades jag hitta ett mobilnummer till en ansvarig på Sveriges schackförbund (SSF) som inte var på semester. Av det samtalet förstod jag att läget var värre än vad jag befartat.

Ytterligare ett lag (nu totalt tre) hade hoppat av, men det fanns (eventuellt!) ett ersättningslag från Halmstad. Det förslag jag fick var en turnering, som omfattade fyra lag, vilket innebar tre ronder under två dagar. En sådan mager turnering kombinerad med övernattningsplatser ville vi självklart inte vara med om, så dagen efter meddelade jag att vi drog oss ur och avbokade vandrarhemmet.

Hur det kunde gå så snett i förberedelserna för en av SSF:s mest prestigefyllda ungdomsturneringar är en gåta. Förbundet har nu bestämt ett nytt datum till mitten av oktober, men just nu låter det inte särskilt lockande.

### Här något roligare...

Under juli har några av våra juniorer (mellan 15 och 16 år) hållit i fem schackevent på två olika platser i Partille och även besökt Kronhusbodarna för att marknadsföra och spela schack med intresserade besökare. Vissa gånger har det varit väldigt välbesökt och stort intresse för schackspelen.

Tisdagen 22 augusti klockan 17.00 börjar höstsäsongen på Torpaskolans bibliotek och fram till dess är alla välkomna till uteschack i Solrosparken på onsdagar med start klockan 17.00.



Per Bergström



## Vad kan man lära sig av en cykeltur i Danmark? (del 2)

**Detta har hänt: I maj 2022 cyklade jag på Hærvejen, en känd cykel- och vandringsled i Danmark. Detta är berättelsen om mina upplevelser och vilka slutsatser jag drog av dem.**

Tack vare de vänliga herrarna i rökmolnet i spelhallen (som jag berättade om i del 1) fick jag uppleva den danska landsbygden. Bakom ladan/spelhallen, dit de hade pekat, dolde sig nämligen en typisk kostig. Den var svåracyklad och folktom och dess oerhörda lantlighet gav mig mycket ångest (den måste väl bara leda in på en ladugårdsplan, hann jag tänka mer än en gång) men hör och häpna, den ledde mig till slut rätt upp för en lång backe till den lilla byn Kollemorten. Ytligt sett några hus, en bensinmack-servicebutik och en liten skola. Den ser inte mycket ut för världen men oj vilken skillnad den gjorde för mig! Och för min ekonomi!

Där kom jag cyklande, ganska glad för att jag kommit upp för backen, funderande över skillnaden mellan svenska och danska villaträdgårdar. En sak är de fina små murarna, inte mer än halvmetern höga, som är gjorda av något slags hålsten där danskarna planterar växter. Väldigt rart! En plötslig tvärnit: VA! Ett pilgrimskors! Med en tydlig hänvisning till ett härbärke!

Jag tittade i pilens riktning men såg inget som liknade ett härbärke. Några flickor i tio-tolvårsåldern (Hannah och Tea) kom gående bakom mig. Jag frågade dem på min perfekta danska vad det där korset betydde och möttes av helt oförstående ansikten. Hannah löste problemet: Kan du prata engelska? Och så visade de mig vägen till ett alldeles äkta pilgrimshärbärke på en stor gräsplan en bit bort.

Det var maskerat till lägerskola men, skulle det visa sig, perfekt utrustat för en pilgrim med ogenomtänkt packning. De två flickorna visade mig till en lite större stuga.

På ett litet anslag stod att jag skulle ringa ett telefonnummer. Mobilen totalt urladdad, vad göra? Hannah ropade på sin äldre bror Emil, en trygg pojk som kom och langade fram sin mobil medan min laddades. Mannen som svarade sade åt mig att lägga 100 DKK i en liten låda, öppna en annan låda med en kod och ta ut en nyckel till stuga nr 11 eller 12. Kök, toa och dusch fanns i änden av huset. Han påpekade också att jag kunde ha glädje av en liten broschyr som handlade om pilgrimsleden i Danmark.

På kvällen, när jag ätit min servicebutiksmiddag och sköljt ner den med en burk öl från kylskåpet i köket (ja, det stod tio ölburkar i ett kylskåp där vem som helst kunde gå in och ta, och uppe på kylskåpet stod det en burk där man skulle lägga tio kronor per öl/läsk. Hade det funkat i Sverige?) läste jag den lilla broschyren. Den listade de pilgrimshärbärgen som finns längs Hærvejen, hur långt det är mellan dem och vart man ska ringa för att boka. Min lycka var gjord! Bortsett från att säsongen startar den 1 juni. Inte 2 maj, då jag började min resa.

Nästa kväll fick jag lov att bo i ett härbärke, ett ombyggt kostall, trots att det egentligen inte öppnat än. Kostallet var jättestort, jag räknade till 40 bäddar, men framförallt var det otroligt kallt.



Jag tog på mig alla mina kläder, virade in mig i de två tunna filtarna jag hittade och drog nogsamt ihop dragkedjan på min sovsäck. Jag somnade direkt (fördelen med att cykla hela dagen). Klockan tre tvärvaknade jag, iskall, med full visshet om att jag snart skulle dö. Jag fick ett infall, tog mig upp ur sovsäcken och sprang det snabbaste jag kunde 20 gånger fram och tillbaka i korridoren. Sedan fördelade jag om filtarna så att en var om ben och underkropp, den andra om axlar och huvud. (Eftersom jag vet att 30 % av kroppsvärmen avges genom huvudet.) Det fungerade! Jag vaknade klockan halv sju nästa morgon, fortfarande levande!

Vi snabbspolar (för jag får nog inte ha ett avsnitt till av min reseberättelse) förbi den underbara civilpolis som räddade mig när jag råkat hamna på en motortrafikled genom att hålla i pakethållaren medan jag mera gled än gick ner för en brant till en cykelbana. Förbi den vidrige busschaufför som lurade mig att cykla uppför, uppför, uppför åt fel håll. Förbi det sorgliga faktum att halva Jylland (med världens bästa odlingsjord!) är täckt av en enda sak: julgranar. Ingenting utom julgranar. Förbi Jelling, som har Danmarks raraste bibliotekarie (hon skänkte mig tre kartor, ”det finns ingen som tittar i dem längre”), en biblioteksrestaurang med eget bryggeri (något för Kåken?) och ett vikingamuseum. Därifrån vet jag att bluetooth-tecknet är sammansatt av futharkerna för H och B eftersom tysken som uppfann det beundrade Harald Blåtand.

Sedan tog jag tåget i Aabenraa och åkte hem. Men det är en annan historia.

Lärdomar (de första fem i avsnitt 1.) 6. Änglar finns i många utföranden. De som står mitt hjärta allra närmast är barnen i Kollemorten. 7. Man ska inte cykla från norr till söder – den förhärskande vindriktningen är åt andra hållet. Jag hade alltså motvind hela tiden. HELA tiden. 8. Danmark har, till skillnad från Sverige, statlig järnväg. Över hela landet. Tack Danmark! 9. Jag ska aldrig aldrig aldrig någonsin köpa en dansk (eller svensk) julgran. 10. Danskar finns i många utföranden. Precis som svenskar. Det som skiljer oss åt är uttalet. Tur att vi alla är himla duktiga på engelska.

Tack och hej från din turist i världen: Kristina Janson



*MiKs nya ordförande Ingrid Gunnarsdotter och Erik Bäck kollar in nya hemsidan en sommar dag i Solrosparken.*

**Ingrid Gunnarsdotter har varit med i MiK i ungefär tio år, även suttit i styrelsen under en period. Efter årsmötet har hon tagit över ordförandeklubban, så det är väl på sin plats med en liten presentation. Vem är vår nya ordförande?**

- Jag har bott hela mitt liv i Göteborg, växte upp i Kaverös, men hade faktiskt min första egna lägenhet här i Kålltorp, borta vid 3:ans ändhållplats. Ja, sedan flyttade jag runt en hel massa: Haga, Strömmensberg bland annat. Sedan 2005 har jag bott här i Kålltorp, säger hon.

Ingrid är socionom och har jobbat länge inom daglig verksamhet. De sista åtta åren innan pensionen, bytte hon inriktning och arbetade med att utreda, fördela och handleda kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

**Men nu har du (så gott som) slutat jobba och blivit pensionär. Vad hittar du på då?**

- Jag har ganska många intressen. Vinterbad är ett av dem och nu har jag kunnat utveckla det genom att vara med i MiKs bastugrupp. Jag har varit med i bastugruppens ända sedan vi startade upp och sedan också i trivselgruppen. Det har varit jättekul att göra stugan fin inuti. Jag brukar säga att det känns som att jag fått en sommarstuga (fniss). Och sedan är det ju bara sååå lyxigt att kunna vinterbada med tillgång till bastu.

Ihop med sina grannar har Ingrid skapat en fin liten trädgård framför huset på Stobbeegatan där hon bor. Poseidons gårdsföreningar har varit en förutsättning för det. Både trädgård och sommarstuga i föreningsregi alltså, om än lite utspridda i geografien.

**Du har lett en studiecirkel i MiK där ni studerade Martinus böcker. Hur kommer det sig?**

- Jag har haft ett stort intresse för Martinus kosmologi under lång tid och det betyder mycket för mig. Martinus

böcker är en beskrivning av en världsbild där det vi kallar andlighet har stor betydelse. Martinus själv var helt emot att ens kalla det en rörelse, en andlig lära eller att formalisera det på något sätt alls. Det han gjorde var att skriva böcker om sina egna upplevelser av hur allt hänger ihop. Så det som Martinus-intresserade gör är att läsa hans böcker och samtala om dem med varandra för att bättre förstå sig själva och världen.

**Hur känns det att axla rollen som ordförande och varför blir du en bra ordförande för MiK?**

- Jag tror att det kommer att gå bra. Vid vårt första möte efter årsmötet så hade vi en del frågor att hantera som inte var så enkla. Det var frågan om hur vi skulle kunna skaffa en ny hemsida och hur vi skulle kunna bemanna rampen under sommaren. Jag tycker att den här styrelsen är så rutinerad och smidig så att det går att lita på att saker och ting löser sig.

- Varför jag blir en bra ordförande? Hmm... jag tycker så oerhört mycket om Kålltorp och jag tycker lika mycket om MiK. Jag tycker om när människor engagerar sig tillsammans. Kanske beror det på att jag var ung på 70-talet, då fanns den där positiva kollektiva känslan och jag tycker att den finns här i MiK. Det är ju underbart att det finns en förening för trivsel och gemenskap där alla möjliga initiativ är välkomna, säger Ingrid.

För att till slut säga något mer om Ingrids person kan man tillägga att hon har två vuxna barn som hon ännu inte lyckats locka tillbaka till Kålltorp. Det ena är mest ute på jobb på världshaven och det andra bor i Köpenhamn. Men man vet aldrig. En dag kanske de också blir engagerade Kålltorpsbor.

Bodil Sundvall

## Någon saknas...

Varje år sen 1975 har MiK arrangerat en loppmarknad den andra lördagen i september. Den har med tiden blivit en institution som är välkänd för många kålltorpsbor

En gång på 70-talet startade loppmarknaden med att en ganska stor blåsorkester tågade genom Kålltorp. En som uppmärksammade detta var Stanley Johansson, som väcktes av hornmusiken. När han tittade ut, såg han den ovanliga orkestern taktfast marschera förbi hans fönster.

Detta gjorde starkt intryck på Stanley och sen dess har loppmarknaden varit självklar för honom.

Jag har också varit engagerad i MiK:s loppmarknad (numera Kålltorpsdagen) sen 90-talet och varje år har också Stanley dykt upp för att hjälpa till i Solrosparken, eller under några år vid Kålltorps fritidsgård. Stanley ville ha ett eget bord på marknaden där han under skylten "Nästan antikt" sålde lite speciella prylar som vinylskivor, serietidningar, udda prydnadssaker och mycket

mera. På sin lite släpiga göteborgska tjötade han och köpslog med kunderna som ofta flockades vid hans bord. Han lyckades skapa den magi runt de gamla prylarna som ju är själen i en lyckad loppmarknad.

Lördagen den 9 september är det dags för årets Kålltorpsdagen. Då kommer tyvärr inte Stanley att delta. Han avled i somras efter en tids sjukdom. Vi får klara oss utan denna kålltorpsprofil som i många år satt färg och temperament på vår loppmarknad.

Vi alla får hedra hans minne med att komma den 9 september och kanske hitta en och annan gammal vinylskiva eller något antikt eller i alla fall nästan antikt.

Per Bergström

---

## Kålltorpsdagen 2023

**lördag 9 september  
kl 11- 15 i Solrosparken**

För att Kålltorpsdagen ska bli lika lyckad som vanligt behöver vi din hjälp. Vi tar tacksamt emot bidrag till loppmarknaden. Du kan lämna allt som går att sälja - utom möbler och tjock-tv - i källarlokalen på **Qvidingsgatan 2**, följande tider:

Onsdag	16 aug	kl 18-21
Onsdag	23 aug	kl 18-21
Onsdag	30 aug	kl 18-21
Måndag	4 sept	kl 18-21
Tisdag	5 sept	kl 18-21
Onsdag	6 sept	kl 18-21
Torsdag	7 sept	kl 18-21

**Frågor?  
Ring 0738 36 13 47**



**Tack för ditt bidrag!**

# Vad, när, hur och inte minst: vem?

Eftersom det är länge sedan vi gjorde ett utskick så kommer här en sammanfattning av vad som hänt sedan sist.

## Årsmöte i mars

Föreningen fick en ny ordförande i Ingrid Gunnarsdotter. Tidigare ordföranden Annika Bäckman lämnade styrelsen och det gjorde också Irene van Manen (tusen tack Annika och Irene för allt engagemang!) Sture Hedin från bastugruppen valdes in i styrelsen. Årsmötet valde också för första gången en kontaktgrupp för bastugruppen enligt en motion från Erica Hedin.

## Hemsidan

Styrelsen hade länge pratat om att föreningen borde skaffa en ny hemsida. Den hemsida som Lennart Hjalmarsson en gång skapade har tjänat föreningen väl under lång tid men nu tyckte styrelsen att vi borde förnya oss och så var vi inte helt nöjda med vårt webhotell heller. Men att välja rätt bland alla företag som erbjuder webhotell, e-post och snickrande av hemsida var inte det lättaste, trots att Erik Bäck gjorde sitt bästa för guida oss.

En dag efterlyste Åsa Bäck i ganska allmänna ordalag på Facebook, en person som skulle kunna arbeta med hemsidan, helst skapa en ny. Och så hörde hon av sig, en räddande ängel vid namn Jodie Whife. Det visade sig att hon sökte kontakt med en förening för att jobba med deras hemsida som ett arbete under sin utbildning till virtuell assistent på Kalix folkhögskola (hon bor i Lunden och pluggar alltså på distans).

Erik Bäck och Jodie arbetade fram en ny hemsida och den blev så bra. Har du inte sett den än, så kolla in på [www.kalltorp.info](http://www.kalltorp.info). Tack Jodie och tack Erik! Och tack Lennart Hjalmarsson som har levererat ett gäng riktigt coola drönbilder och filmer som ni bara måste se.

## Minskade kommunala bidrag

Som vi skrev i förra utskicket, så har det blivit svårare att få vissa typer av kommunala föreningsbidrag och MiKs musikcafé "Källtorp kan" nekades helt de 15000 kronor som vi fått under flera år. Men även på det problemet kom en lösning. Studieförbundet Sensus går in med 15000 kronor och så dök det helt oväntat upp en donation på samma summa, så nu räknar Elisabeth Tingdal med att kunna ha musikkvällar fram till nästa sommar med dessa pengar.

## Sommarlov i Solrosparken

Även den här sommaren har föreningen i samarbete med Göteborgs kommun kunnat bemanna rampen alla kvällar under hela sommarlovet. Det ordnade sig genom att det plötsligt dök upp kommunala medel för just sådana ändamål. Irene van Manens kontakter gjorde att vi kunde styra en del av dessa pengar till Källtorp. Det har funnits utrustning och brädor att låna och skateåkande ungdomar har instruerat barn och vuxna som haft lust att prova på.

## Odlingsgruppen

Det är inte kul att odla i pallkragar när lådorna nästan ramlar isär, vilket de ju gör efter några år. Men nu har MiKs odlingslådor i Solrosparken fått ett lyft. Per Bergström och Carlos Atenas Cortes har lett arbetet med att laga lådor som var trasiga. 10 av 21 lådor har blivit lagade och så har Kaj Librand styrt upp medlemsgruppen när det kommer till vem som odlar var och att betala medlemsavgifter med mera.





*I Källtorp finns flera fina planteringar i de för den här stadsdelen typiska förträdgårdarna.*

*Riktigt originell är väl den här rabatten som en privarperson anlagt på eget initiativ i ett av "hålén i asfalten" där det för inte så länge sedan växte ett träd.*

*En riktigt charmig färgklick har den blivit med en rosenmagnolia omgiven av ängsblommor och en solros.*

*Den finns att beskåda på Munkebäcksgatan i sista kvarteret före rondellen vid Munkebäckstorg, utmed cykelbanan.*